

Klassieke grondrechten

In 1848 krijgt niet alleen het parlement meer rechten, maar de burgers ook.

De belangrijkste rechten en vrijheden van de burgers noemen we grondrechten. Deze beschermen de burgers tegen de macht van de overheid.



Enkele klassieke grondrechten

- Artikel 1 uit de grondwet: **iedereen is voor de wet gelijk**. Niemand mag in Nederland gediscrimineerd worden.
- **Vrijheid van godsdienst**.
- **Vrijheid van drukpers**: iedereen mag zijn mening naar voren brengen.
- **Recht op vereniging en vergadering**: iedereen mag een politieke partij of vereniging oprichten en daarvan lid zijn.
- **Vrijheid van meningsuiting**: je mag zeggen en schrijven wat je wilt, zolang je met je mening geen andere mensen kwetst of discrimineert.
- **Vrijheid van onderwijs**: tot 1848 waren alleen openbare scholen toegestaan. Nu mogen ook protestanten en katholieken hun 'bijzondere' scholen stichten.